

De Mars voor het Gezin richt haar oproep tot de kerkelijke overheid, de burgerlijke overheid en alle mensen van goede wil!

Aan de kerkelijke overheid vragen we:

- Onomwonden en publiek afstand te nemen van de verklaringen van Mgr. Bonny zoals verwoord in zijn jongste brief 'Synode over het gezin - verwachtingen van een diocesaan bisschop'.
- Ondubbelzinnig de Kerkelijke Leer over gezin en leven publiek te belijden en te onderrichten.
- De waardigheid van de Heilige Communie steeds opnieuw onder de aandacht te brengen en alle gelovigen op te roepen om hun eigen zielenheil niet in gevaar te brengen door onwaardig te communiceren.
- Seksuele misdrijven van geestelijken zo snel mogelijk en passend te sanctioneren.

## MARS VOOR HET GEZIN

ZATERDAG 16 MEI 2015

ANTWERPEN, GROENPLAATS, 15U



## De zesde verjaardag van de bisschopswijding van Monseigneur Bonny: Een reden om te vieren of een reden om te bidden?

*Open brief: Monseigneur Bonny, Wilt u dan werkelijk alle homo's naar de hel?*

Monseigneur Bonny, wat hebt u toch tegen homo's? In plaats van uit Liefde deze mensen op te roepen de boodschap van Christus te omarmen en hun leven naar Gods Wil te richten, wilt u ze blijkbaar steeds dieper in de afgrond storten? U kent toch ook de eerste les van de Catechismus: *Wat is de Christelijk Leer? "De Christelijke Leer is de Leer die door Jezus Christus aan de wereld werd verkondigd en door de Apostelen gepredikt en die verder door de Kerk wordt onderwezen."*

De Leer die door Jezus werd verkondigd! Diezelfde Jezus die door Zijn eigen kracht uit het graf is opgestaan en zo bewezen heeft dat Hijzelf God is en sterker dan de dood. Diezelfde Jezus die zijn Leer doorgegeven heeft aan Zijn Apostelen opdat zij hetzelfde zouden leren aan alle mensen. Bij de dood van de laatste Apostel is de openbaring afgesloten: de boodschap van Christus aan de mensen was af. De Leer wordt verder onderwezen en uitgelegd door de Kerk, en in het bijzonder door de Paus en de Bisschoppen. Zij kunnen geen zaken veranderen of nieuwe dingen toevoegen, zij geven door wat Jezus, God zelf, aan de wereld is komen verkondigen.

Welke redenen kan iemand dan hebben om homo's wijs te maken dat zij zich niet aan die Christelijke Leer moeten houden? Dat zij niet in kuisheid moeten leven, zoals elke andere katholiek, gehuwd of ongehuwd? Welke andere reden dan om de deur van de Hemel, die Jezus Christus voor ons terug geopend heeft, voor deze mensen te sluiten? De ware Liefde bestaat juist in het beminnen van de zondaar en niet van de zonde! Wij allen moeten alle gelovigen oproepen om zich aan de Wet van God te onderwerpen en zo gelukkig te worden hier op aarde en onze plaats in de Hemel veilig te stellen. Hiertoe moet ieder van ons veelvuldig gebruik maken van het Sacrament van de verzoening en de Heilige Eucharistie om zo steeds meer op Jezus zelf te lijken. Niemand – en zeker geen Bisschop – mag de mensen aanmoedigen om verder in de zonde te ploeteren en door heiligschennende Communies hun zielenheil nog meer in gevaar te brengen.

Oproep aan alle gelovigen: Bid allen dagelijks met ons mee voor de bekering van onze Bisschop, dat hij al zijn gelovigen waarlijk mag beminnen, hen de ware Leer zou willen onderwijzen en hen zo de weg naar de Hemel tonen.

Heilige Pastoor van Ars, bid voor onze Bisschop!

Dries Goethals, Voorzitter Mars voor het Gezin

# KVHV Antwerpen: 'Monseigneur, wat u voorstelt is niet katholiek!'

De Bisschop van Antwerpen, Mgr. Johan Bonny, heeft opnieuw de media gehaald door onomwonden op te komen voor het kerkelijk erkennen en zegenen van relaties tussen homoseksuelen. Hiermee is hij niet aan zijn proefstuk toe. De Antwerpse kerkvorst was enkele jaren geleden, in 2012, nog lovend over een toneelstuk dat opgevoerd werd in De Singel, onder de titel 'On the Concept of the Face, regarding the Son of God'. Hoewel dit toneelstuk van Romeo Castellucci een godslasterlijke aanval op Jezus Christus vormde, zag Mgr. Bonny er de culturele meerwaarde van in.

Door zijn oproep om homoseksuele relaties binnen de rooms-katholieke kerk een structurele plaats te bieden overschrijdt Mgr. Bonny een nieuwe grens. Deze keer niet van fatsoen, maar van geloofsleer en moraal. Ten eerste scheidt hij zo het beeld dat homoseksuelen geen plaats zouden hebben binnen de katholieke Kerk. Dit is manifest onjuist. Elke mens is immers geroepen door God om lid te worden van katholieke Kerk. Deze Kerk heeft haar regels, structuren en tradities, die voor iedereen dezelfde zijn, en in tegenstelling tot wat men vermoedt, nog zeer goed gekend. Seksuele geaardheid is geenszins een criterium om wel of niet katholiek te kunnen zijn. De Kerk, enige weg tot heil in het hiernamaals, staat open voor elke mens, wat ook zijn achtergrond, zijn talenten en zijn problemen zijn. Ook voor homoseksuelen – alsof dat nog gezegd moest worden. Iedereen is welkom.

Voortplanting is het einddoel van de seksualiteit

Maar de regels van moraal gelden universeel, voor elke katholiek, op elke plaats en van elke tijd. Het huwelijk, een sacrament ingesteld door Christus, is toegankelijk voor één man en één vrouw en wordt aangegaan uit vrije wil. Het stopt bij het overlijden van één van beide huwelijkspartners. Seksualiteitsbeleving is door God gewenst binnen het huwelijk. Op deze wijze is het einddoel van seksualiteit, de voortplanting van de mens, het stichten van een gezin. Voor de Kerk kan dit niet buiten het huwelijk. Dat er fouten tegen gebeuren is maar al te menselijk, daarom voorziet God dan ook het sacrament van de biecht en zo begint een nieuw hoofdstuk in het spiritueel leven van elke katholiek, steeds opnieuw. In die zin is er geen verschil tussen ongetrouwd samenwonende hetero- en homokoppels. Het moeilijke is enkel dat de Kerk niet kan toelaten om twee mensen van hetzelfde geslacht te laten trouwen omdat het einddoel van de seksualiteit niet mogelijk is. Dit is eveneens hoe aartsbisschop Léonard de visie van de Kerk op homoseksualiteit heeft verklaard in het duo interview met Etienne Vermeersch op VRT.

Spelregels subtiel veranderen

Wat hier gevraagd wordt, is dus niet een plaats voor homoseksuelen binnen de Kerk. Die is er namelijk al. Wat Mgr. Bonny wil, is niet nieuwe spelers toelaten tot het spel (want iedereen is reeds toegelaten), maar de spelregels zelf op subtiele wijze veranderen. Hij lijkt seksualiteitsbeleving buiten het sacrament van het huwelijk om te willen verkopen als niet-zondig. Dit heeft tot gevolg dat iedereen, homoseksuelen zowel als gescheiden mensen, buiten het huwelijk hun relaties seksueel mogen beleven zonder dat dit als zondig wordt bestempeld door de Kerk.

Mgr. Bonny, opvolger van de apostelen, wil op omfloerste wijze het geloof veranderen. Dat kan niet. Als katholieke vereniging met thuisbasis te Antwerpen wil het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond van Antwerpen dan ook haar stem verheffen en luidop zeggen: neen Monseigneur, wat u voorstelt is niet katholiek.



**KVHV-Antwerpen**  
Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond

Elk kind heeft recht op de liefde van mama en papa!



[www.marsvoorhetgezin.be](http://www.marsvoorhetgezin.be)

STEUN DE MARS VOOR HET GEZIN...

...DOOR te bidden en te vasten voor onze Vlaamse gezinnen!

...DOOR via onze bankrekening IBAN: BE50 7390 1108 8818 te sponsoren!

...DOOR onze pagina te liken op Facebook: [www.facebook.com/marsvoorhetgezin](http://www.facebook.com/marsvoorhetgezin)

...DOOR vandaag nog het manifest op onze homepage te lezen en te

ondertekenen: [WWW.MARSVOORHETGEZIN.BE](http://WWW.MARSVOORHETGEZIN.BE)